

Willem Glaudemans

# **UNIVERSELE SPIRITUALITEIT**

Alles is één  
Je goddelijkheid leven



AnkhHermes

Omslag: Villa Grafica

Binnenwerk: De Grafische Keuken

NUR: 728

ISBN: 9789020216875

ISBN e-book: 9789020216882

© 2022 Willem Glaudemans

© 2022 Uitgeverij AnkhHermes, onderdeel van

VBK|media, Utrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte aanhalingen gebruikt in beschouwende artikelen of recensies uiteraard met vermelding van de bron.

Uitgeverij AnkhHermes vindt het belangrijk om op milieuvriendelijke en verantwoorde wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de productie van het papieren boek van deze titel is daarom gebruikgemaakt van papier waarvan het zeker is dat de productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.

[www.ankh-hermes.nl](http://www.ankh-hermes.nl)

# Inhoud

Inleiding	9
Aantekening	11
I. De mensheid is één	13
II. God is één	34
III. Je goddelijkheid leven	46
IV. Waarheid is één	79
V. Liefde is één	95
VI. Genezen is één worden	103
VII. Spirituele vrijheid	125
Dankwoord	131
Waar vind ik...	133
Aanbevelingen	134

*Ingrijpend andere ideeën over God  
zullen ingrijpend andere ideeën opleveren over  
het leven en over de mensheid  
– Neal Donald Walsh*

# Inleiding

Dit boek is geschreven vanuit een wereld waar er geen afzonderlijke religies meer bestaan, waarin de mensheid de universele spiritualiteit van de liefde heeft erkend en omarmd – terwijl ieder die dit wil de vormen van zijn oude religie enige tijd kan blijven gebruiken en als vertrouwd koesteren, tot ze als niet langer meer behulpzaam terzijde kunnen worden gelegd.

Het is de sprong in het diepe van een ander bewustzijn en het loslaten van het vertrouwde.

Dit boek schrijft *alsof* dit al is geschied, zodat dit de waarheid in ons bewustzijn wordt en de manifestatie ervan dichterbij brengt. Terwijl het tegelijk – vanuit dit nu-punt – nog toekomst is. En tegelijk ook niet: het *bestaat* al in het bovenbewuste van de mensheid en wacht op manifestatie, op indaling.

Dit boek schrijft als het ware vanuit de toekomst die al heden is.

Het is een holistisch boek, in elk onderdeel is alles aanwezig. Het is niet lineair of logisch. Het is een weefwerk dat als een totaliteit op je toekomt. Herhalingen zijn de punten waar de draden van het weefwerk elkaar kruisen. De schijnbare tegenstellingen en paradoxen nodigen slechts uit om die te overstijgen en tot een groter inzicht van een ander niveau te komen, waar alles één is.

Dit boek is geen verhandeling *over* universele spiritualiteit. Het biedt de rechtstreekse ervaring daarvan, voor wie dat wil. Je krijgt hier direct conclusies, geen betoog of redenering. Onze tijd is te kostbaar, ons bewustzijn ontwikkelt zich snel.

## Aantekening

God is neutraal en heeft geen geslacht, is geen hij of zij, noch zelfs een het. God overstijgt al deze concepten en taalkundige conventies. In dit boek hanteren we *hij/zijn/hem* om naar God te verwijzen, maar zonder geslachtelijke connotaties en zonder hoofdletters, om geen afstand te scheppen.

# I

## De mensheid is één

### 1

Er is geen afzonderlijke religie meer – een achterhaald idee – want waarheid is universeel en de mensheid is één.

### 2

Dit betekent dat een afzonderlijke of afgescheiden God eveneens een onmogelijkheid is. God is één voor *alle* mensen.

### 3

God is één voor alle mensen, gelovig, ongelovig, van welke vroegere religie dan ook, wetend, onwetend, onbewust en zelfs ontkennend.



4

Alle mensen, zonder uitzondering, zijn onderweg naar God, de eenheid, het Al, het licht van universele waarheid, of ze dit nu beseffen of niet.

5

Hun ziel trekt hen hiernaartoe, maar niet ieder is zich bewust van het verlangen van zijn ziel. Dit hindert de voortgang van de ziel allerminst. Zij kent haar doel, haar Thuis.

6

God wacht op de terugkeer van *al* zijn kinderen, met mededogen en geduld. Niemand is in zijn geest verloren, niemand is veroordeeld. Er is alleen liefde en niets anders. Veroordeling bestaat niet in de geest van eeuwige liefde. Alle kinderen *zijn* al Thuis bij God.

7

Een universele God van liefde is niet een persoonlijke God. Het is het goddelijke in alle mensen, in heel de schepping, in God.

8

Een gepersonifieerde God is niet langer een behulpzaam concept. Het zorgde voor afscheiding en strijd. Het idee: 'mijn god is de beste.' Zo'n afzonderlijke, speciale God bestaat niet. God is één voor *alle* mensen. God is het goddelijke in God.

9

God is de Al-Ene,  
het goddelijke in alles,  
het enige wat werkelijk bestaat,  
de ene waarheid waarbuiten niets is.  
Daarom is God alles in allen  
en alomvattend, zonder tegendeel.  
God is liefde.  
God is waarheid.  
God is één.

## 10

De oude religie is voorbij, is dood, kan de trilling van de nieuwe tijd niet absorberen en zal mettertijd geheel verdwijnen. De vormen ervan zijn nog enige tijd op aarde aanwezig, maar leeg en zonder energie. Ze trekken geen nieuw leven, geen nieuwe creativiteit meer aan. Ze worden door de mensheid verlaten. Liefde zoekt zich een andere bedding.

## 11

Het bewustzijn van de mensheid gaat uit naar wat voor *alle* mensen waar is en ons allen verbindt, naar wat bij de energieën van de nieuwe tijd past, vanuit het groeiende besef dat de mensheid één is. God is één voor alle mensen, deze waarheid wordt overal omarmd en door het bewustzijn van de mensheid ondersteund.

## 12

God heeft ons, de mensheid, nodig om zijn plan op aarde uit te voeren en zo zijn liefde door ons heen gestalte te geven en te verankeren in het energieveld van de aarde.

13

Universele spiritualiteit is niet hetzelfde als één wereldgodsdienst creëren waarin alle overeenkomende geloofsartikelen van de voorbije godsdiensten zouden worden samengebracht tot één geheel. Eén wereldgodsdienst is een sympathiek maar achterhaald en onverwezenlijkbaar ideaal, voortgekomen uit de terechte wens de dwaze godsdienststrijd achter ons te laten. Geen enkele vroegere religie zal daarbij echter de eigen waarheidsclaims vrijwillig opgeven. Daarom wordt dat ook niet meer van ze gevraagd.

14

Nu gaat het niet meer om een in vormen vastgelegde godsdienst, maar om een universeel *weten* wat waar is voor de gehele mensheid met betrekking tot God, leven, dood en tot het menszijn zelf.

15

God is de alzijdige verbinder, omdat hij eeuwig in eenheid verblijft. Voor God is er daarom geen godsdienststrijd. Voor God is er maar één God: voor alle mensen.

16

Door de mens is God gebruikt als de grootste splijtzwam aller tijden. Dit had nooit iets met de ene ware God te maken, die louter liefde is. Maar uitsluitend met het ego van mensen, die zo macht en gelijk willen hebben.

17

Het ego is alle voorbije godsdiensten binnengeslopen en precies dát maakt waarom die religies in de nieuwe tijd voorbij zijn. Ze kunnen in een tijd van eenheid in het bewustzijn van de mensheid niet meer bestaan. Uiteindelijk gaat het om een universele ervaring van liefde voor God en medemens. En dat kan binnen en buiten een religie worden beleefd. Wanneer deze levende ervaring wordt vastgelegd, dan stolt ze in de tijd en is daarmee direct *verleden* tijd. Ze verliest contact met het leven.